

# Likheten mellan en nobelpristagare och en predikant

**Människan äger inte all kunskap. Vår kunskap är begränsad. Ingen har den intellektuella förmågan att förvärva all kunskap – inte ens inom ett litet specifikt område. Inom den vetenskapliga forskningen har ingen specialist hittills lyckats förvärva all kunskap inom sitt speciella ämne eller specialområde.**

Det får man bekräftat, gång på gång, när man hör nobelpristagare berätta om sin forskning. Mycket har man kommit fram till men mycket återstår fortfarande att få kunskap om, hör man vetenskapsmännen förklara. Hade man funnit all kunskap och kommit till botten av kunskapskällan så skulle vidare forskning inte behövas. Men det har aldrig hänt än. Specialisten äger en form av delkunskap inom sitt specifika forskningsområde.

Detta förhållande gäller inom alla fack och områden. Så är det också inom bibelns värld, inom dess forskning och för alla dem som studerar bibeln. Profeten Daniel hade inte förvärvat fullständig kunskap i det ämne han profeterade om, det som skulle ske långt, långt senare. Trots att han ivrigt sökte Herrens ansikte så var en del uppgifter, vissa ord, förseglade även för mottagaren, se Dan. 12:8-9:

**”8 Jag hörde detta med förstod det inte, så jag frågade: ”Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: ”Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid.”**

Daniel får höra att en långt större förståelse verkligen skulle komma, det kan vi läsa om i Dan. 12:4:

**”Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.”**

I den här versen ser vi ett löfte ges om att kunskapen, i det här ämnet, skall bli stor för den som söker. Men inget löfte finns om att insikten skall bli fullständig. Den bibelsprängde gudsmannen äger bara en begränsad kunskap, även om denne har studerat sin bibel i hela sitt liv. Det är upp till den helige Ande att ge ljus över Ordet. Kunskapsmassan, som en gudsman har i Ordet, är en delmängd som aldrig tycks bli fullständig på den här sidan av graven. Vår kunskap är ett styckverk. Trots att vi ber om andens ledning och ljus när vi nalkas bibelordet så erhåller vi ändå inte full kunskap. I den gamla bibelöversättningen (1917) uttryckte sig Paulus på det här sättet i 1 Kor. 13:9 -10, 12:

**”9 Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk; men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk. Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.”**



## Vår kunskap är fragmentarisk

Anledningen till att vi som åhörare måste forska i bibelordet, efter det att vi hört en predikan, är just därför att kunskapen är begränsad, liksom även profeterandet. Allt är inte fullkomligt än. I Folkbibeln har vers 9 i 1 Kor. 13 översatts så här:

**”Ty vi förstår till en del och profeterar till en del”**

I en fotnot står det att ”till en del” betyder att den är ”fragmentarisk” och meddelas som en hemlighet, se 1 Kor. 2:7:

**”Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss.”**

Det meddelas som en hemlighet och en gåta i Skriftens klara spegel, som 4 Mos. 12:8 säger:

**”Jag talar ansikte mot ansikte med honom, tydligt och inte i gåtor, och han får se HERRENS gestalt...”**

Den är sann och tas emot genom tron, precis som 2 Kor. 5:7 säger: **”Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss Anden som en handpenning.”**

Vår tro skall i det kommande livet ersättas av det direkta gudsskådandet **”ansikte mot ansikte”**.

Det vi nu förstår och det vi nu profeterar är fragmentariskt och är bara en del av helheten.

## Vi får be om Den Helige Andes uppenbarelse och ljus

För att kunna förstå Guds Ord behövs den Helige Andes upplysning och ljus. Utan kunskap förgås folket, säger Hos. 4: 6:  
”Mitt folk går under i brist på kunskap.”



Om inte den helige Ande ger ljus över skriften så blir inte Ordet aptitligt och nyttigt. Den Helige Ande har två viktiga uppgifter, nämligen att ...

... överbevisa och uppenbara

- 1) **Överbevisa ditt hjärta**, se 1 Joh. 16:8:  
”Och när han kommer, skall han **överbevisa** världen om synd och rättfärdighet och dom.”

Den helige Ande, som här benämns ”Hjälparen”, har till uppgift att överbevisa dig och mig om sakernas tillstånd. Där den helige Ande har fullt utrymme och flödar där sker inte förvirring.

- 2) **Uppenbara Kristus**, se Ef. 1:17:  
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och **uppenbarelsens** Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.”

Andens uppgift är att ge oss vishet och uppenbara Kristus för oss. Anden uppenbarar bara det som finns till men som ofta är dolt. Han avslöjar bara det som finns till och inte det som inte finns till, även om människor gör sina spekulationer. Uppenbarelsens Ande vill inget hellre än att vi ska få en rätt kunskap om Kristus.

I den här tiden, när så mycket av oren undervisning florerar, är det faktiskt möjligt att få en felaktig bild av vår Herre Jesus Kristus, att bli lurad och bedragen. Därför måste vi vara vaksamma och be att Anden ger oss förståelse och insikt i vad som är sant och vad som är falskt.

### Men vi misstror inte predikanten

Det är inte därför att vi misstror en viss predikant som vi skall pröva vad som sägs. Nej, det är skriften som uppmanar oss att undersöka om det som förkunnas stämmer överens med bibelordet. Anledningen till detta är att den information som predikanten eller bibelläraren erhållit är ett styckverk. Det tycks vara så att predikanten, av den helige Ande, bara får en del av alla pusselbitar till det pussel som skall läggas. I ett ögonblick av ljus tycks denne se vad pusslet skulle föreställa, om det vore lagt färdigt. Men det är inte alls säkert att det skulle bli så som han eller hon föreställt sig. Skälet är att vår Gud i sin nåd endast ger en del av helheten, ett styckverk. Vårt profeterande och vår predikan behöver prövas av åhörarna, i bön inför Guds Ord, efteråt. Det leder predikanten och övriga involverade till ödmjukhet inför Herren och varandra.



Som Kristi kropp är det viktigt att begripa att det enda rätta är att vårt predikande och profeterande hålls i en öppen hand. Predikanten tycker kanhända att hans förkunnelse och profeterande är helt riktigt och korrekt. Trots det måste denne, i ödmjukhet, hålla allt helt öppet. Det är inte alls säkert att predikanten har tolkat ordet på ett helt korrekt sätt eller hört helt rätt. Herren kan i sin nåd låta ett annat syskon erhålla mer kunskap i saken än vad predikanten har fått. Gud är suverän. Därför behöver alla leva i Berea församlingens attityd, som det omtalas i Apg. 17:11, enligt 1917 års översättning:

”Judarna (i Berea) där var mer öppna än de i Tessalonika. **De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.**”

**”Kunskapsmassan,  
som en gudsman har i Ordet,  
är en delmängd  
som aldrig tycks bli fullständig  
på den här sidan av graven”**